

Geschiedenisproefwerk groep 7 Hoofdstuk 4

Vreemde Werelden

Na de Middeleeuwen, de nieuwe tijd, durfden steeds meer avonturiers de wereld rond te reizen om vreemde werelden te ontdekken. De Europeanen hebben in die periode China, India en ook Afrika ontdekt.

China, "Het Rijk van het Midden"

Een beroemde keizer in China was keizer Chi'n. Hij zorgde er zo'n twee eeuwen voor Christus al voor dat er wegen in zijn land aangelegd werden. En het was ook keizer Chi'n die de beroemde Chinese Muur liet bouwen.



De Chinese Muur

De muur is 4500 kilometer lang en moest China beschermen tegen vijanden. Keizer Chi'n liet de boeren de muur bouwen. Maar door het enorm zware werk stierven veel boeren en werd de muur ook wel het langste graf van de wereld genoemd.

Het graf van keizer Chi'n was ook erg bijzonder. In 1974 werd bij zijn graf een leger van klei ontdekt. Chi'n wilde namelijk na zijn dood ook een machtig man blijven en daarom wilde hij dat het leger met hem begraven werd.



Het terracotta leger

De eerste Europese bezoeker van het moeilijk te bereiken China was Marco Polo. Hij ontdekte in 1275 'Het Land van het Midden'. De Chinezen noemden hun land zo omdat ze dachten dat China het middelpunt van de aarde was.



Marco Polo

India, kennismaking met twee nieuwe godsdiensten

India werd in ongeveer 1500 ontdekt door de Europeanen. Deze westerlingen verbaasden zich erover dat China en India al zo oud en rijk waren. Ze maakten kennis met twee eeuwenoude godsdiensten: het hindoeïsme en het boeddhisme. Een belangrijke en oude wet in het hindoeïsme zegt dat de mensen moeten proberen goed en eerlijk te zijn voor iedereen.

Hindoes geloven in reïncarnatie. Dit betekent dat je na je dood opnieuw geboren wordt. Heb je als een goed mens geleefd, krijg je het beter in je volgende bestaan. Maar heb je slecht geleefd, dan kom je terug als een arm mens of misschien zelfs als een dier.

De dag begint voor een hindoe met een offer, een soort geschenk aan een god. De oppergod is Brahma, de schepper van de wereld.



Brahma, de oppergod

Er zijn in India grote verschillen tussen arme en rijke mensen. De bevolking bestaat uit groepen mensen. Die groepen worden kasten genoemd.

Vroeger waren er maar vier kasten; priesters, soldaten, kooplieden en boeren. Maar hoe meer beroepen en volken er in India kwamen, hoe meer kasten er ontstonden.

Iedere kaste heeft zijn eigen beroep, zijn eigen gebruiken en zijn eigen regels. Een lid van een kaste mag bijvoorbeeld alleen maar trouwen met iemand van dezelfde kaste.

De allerarmste groep in India bestaat uit 'de onaanraakbaren'. Zij worden ook paria's genoemd en leven buiten de kasten. Zij doen het onreine werk, zoals vuil ruimen.

De koe is een heilig dier in India. Zij mogen overal lopen en liggen, en dus ook op een drukke weg.

De Europeanen maakten in India dus kennis met het hindoeïsme. Maar er was nog een andere godsdienst: het boeddhisme.

Ook boeddhisten geloven in wedergeboorte net zoals de hindoes. Maar er zijn twee belangrijke verschillen: volgens Boeddha kan er een einde komen aan het weer geboren worden. Door als een goed mens te leven, eenvoudig te leven en veel na te denken, kan je uiteindelijk in het Nirwana komen. Dit is een soort hemel. Het tweede verschil is dat boeddhisten niet geloven in god of goden.

Boeddha heette eigenlijk Gautama Siddharta, een prins die rond 560 voor Christus geboren werd. Op een dag maakte hij een rit en zag alleen maar vreselijke ellende. De mensen leefden zo'n ander leven dan hij! Het rijke leven in zijn paleis kon hij niet meer verdragen. Hij verliet zijn familie en zwierf bedelend rond om na te denken.

De mensen noemden hem Boeddha, de verlichte.



Een boeddhist moet zelf zorgen voor het eeuwige geluk. Bewandel je het goede pad, dan krijg je een beter leven en kom je dus uiteindelijk in het Nirwana.

Er zijn kloosters voor mannen en vrouwen, waar volgelingen van Boeddha bidden en nadenken. Dit nadenken wordt ook wel 'mediteren' genoemd.

De 'handel en wandel' van 'Europeanen in Afrika.

De Europeanen waren al lang voor de jaartelling bekend met Noord-Afrika. Maar de landen ten zuiden van de Sahara waren nog niet ontdekt. Er leefden volken die landbouw ontwikkelden en een koning kozen. Er waren mensen die veel wisten van kunst en wetenschap. Maar de Europeanen vonden de Afrikanen minderwaardig.....

In de nieuwe tijd voeren de Portugezen steeds verder om Afrika heen. Ze bouwden handelsposten langs de kusten en ontdekten een nieuwe handel: goud en negerslaven.

De sterke negerslaven werden door de blanke handelaren naar Amerika gebracht. De Portugezen, de Engelsen en de Nederlanders verdienden erg veel geld aan de slaven. In Amerika werden ze verkocht. Ze moesten dan gaan werken in de zilvermijnen en op de plantages.

Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw eindigde deze vreselijke mensenhandel.



China, India en Afrika. Koloniën.

Al lang voordat de Europese ontdekkingsreizigers kwamen, was er dus in China, India en Afrika een hoge beschaving.

Maar de Europese ontdekkingsreizigers en handelaren wilden vooral geld verdienen. Ze haalden er katoen, zijde, specerijen, goud en ivoor maar betaalden er bijna niets voor. De koloniën, zo werden deze veroverde landen genoemd, werden flink uitgebuit en werden dus steeds armer. Pas na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste koloniën zelfstandig geworden.

Zuid-Afrika was zo'n kolonie. Blanken en zwarten moesten daar apart wonen. Nelson Mandela heeft hier lang tegen gestreden. Het werd apartheid genoemd. De verschillen zijn nu verdwenen. Mandela is zelfs de eerste zwarte president van Zuid-Afrika geworden in 1994.



Nelson Mandela, de eerste niet blanke president van Zuid-Afrika

Ghandi heeft er voor gezorgd dat India in 1948 zelfstandig werd. Deze leider was zo bijzonder omdat hij voor een geweldloze opstand was. Helaas werd hij zelf vermoord door een hindoe die vond dat hij te veel voor de moslims was.



Mahatma Gandhi

Bron: Wijzer door de tijd uitgegeven door Wolters Noordhoff (alleen voor gebruik lln. De Kleine Beer)

Denk je dat je goed geleerd hebt en dat je het proefwerk kunt maken? Test jezelf met de vragen hieronder!

Oefentoets Geschiedenis 'Vreemde Werelden'

1 Hoe noemen we de tijd na de Middeleeuwen?

- 2 Welke vreemde werelden ontdekten de Europese avonturiers in deze tijd.
- 3 Waarom bouwde keizer Chi'n de Chinese muur?
- 4 Wat was zo bijzonder aan het graf van Keizer Chi'n?
- 5 Hoe begint de dag van een hindoe?
- 6 Wat is een kaste?
- 7 Mag je in India toeteren als er een koe op de weg ligt?
- 8 Is Boeddha een god? Leg dit uit.
- 9 Waarom zijn de meeste Afrikaanse landen zo arm?
- 10 Wat is apartheid?