

Hoofdstuk 5 Er komen andere tijden

Nederland in de jaren zestig

In Nederland ging het na de Tweede Wereldoorlog erg goed.

De jaren zestig stonden bol van de veranderingen. Jongeren vonden dat er beter naar hen geluisterd moest worden. De politiek, hun ouders, de kerk, de school.... De jongeren kwamen in opstand en durfden ook voor hun mening uit te komen. Ze luisterden naar 'nieuwe' muziek, zoals The Beatles en The Stones. En ze reden op brommers.

In deze tijd konden steeds meer mensen een televisie kopen. En hierdoor ging er echt een wereld voor hen open. Helaas ook een wereld vol armoede en ellende. Veel mensen wilden iets aan al die ellende doen. En zo ontstonden organisaties zoals **Amnesty International**. Er werd in deze tijd veel geïmagineerd, niet alleen in Nederland.



Minirokkes en The Beatles. De meeste ouders vonden het maar rare tijden!

Nederland werd in de jaren zestig bezocht door de eerste **gastarbeiders**. Deze mensen kwamen uit de Zuid-Europese landen en deden hier het zware werk. Maar er waren nog andere redenen waarom mensen uit andere landen naar Nederland kwamen. Zo hoopten veel Surinaamse, Antilliaanse, Molukse en Turkse mensen op een betere toekomst in Nederland. Maar er kwamen ook mensen uit Bosnië en Somalië, die moesten vluchten voor de oorlog in hun land.

Al deze immigranten brachten verschillende gewoonten, godsdiensten en ideeën mee naar Nederland. En zo ontstond onze huidige multiculturele samenleving.



Rechten van de mens

Na de Tweede Wereldoorlog maakten alle landen met elkaar een afspraak; zo'n oorlog mocht nooit meer voorkomen. Daarom richtten zo'n vijftig landen samen in 1945 de Verenigde Naties op. Deze organisatie moest waken over vrede en veiligheid in de wereld.

Unicef is een organisatie van de Verenigde Naties. Unicef is bezorgd om het lot van kinderen, overal in de wereld. Ze zorgen voor voedsel, medicijnen, ziekenhuizen en onderwijs.

De V.N. hebben verdragen opgesteld om mensen en kinderen te beschermen. Maar helaas is het nog steeds zo dat kinderen moeten werken en mensen gediscrimineerd worden.



Logo van de Verenigde Naties



Logo van Unicef

Discriminatie betekent dat mensen op een oneerlijke manier achtergesteld worden.

Achtergesteld, omdat deze mensen bijvoorbeeld een andere huidskleur hebben, een ander geloof hebben of omdat ze vrouw zijn.

Nelson Mandela was de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. In dit land was het normaal dat blanke en zwarte kinderen naar verschillende scholen gingen. Mandela heeft gevochten voor een land zonder 'apartheid', zonder rassendiscriminatie.



Nelson Mandela

In dit hoofdstuk ging het vooral om de grote veranderingen in Nederland. De welvaart, gastarbeiders, acties tegen onrecht, vluchtelingen en rechten voor mensen zijn de belangrijkste onderwerpen van 1960 tot NU!

We noemen het ook wel de periode van **democratisering en welvaart**.

Oefenvragen over hoofdstuk 5:

1. Deze periode gaat over 'Welvaart en democratie'. Het ging dus goed met de Nederlandse economie. Waaruit bleek dit?
2. Noem twee namen van groepen jongeren uit deze periode.
3. Veel mensen konden een televisie aanschaffen. De wereld kwam dus in de huiskamer. Noem een voordeel en een nadeel.
4. Nederland heeft in de jaren zestig veel nieuwe inwoners gekregen, de gastarbeiders. Waarom kwamen zij naar Nederland?
5. Vertel iets over deze groep arbeiders.
6. Wat doet Amnesty International?
7. Leg het begrip 'multiculturele samenleving' uit.
8. Wat betekent discrimineren?
9. Wat doet de organisatie Unicef?
10. Wie is Nelson Mandela?